

Een update vanuit Oeganda!



Terwijl het in Nederland steeds kouder wordt, gaat de temperatuur hier in het noorden van Oeganda gestaag omhoog. De regentijd is helaas afgelopen. Tijdens het droge seizoen is het overdag vaak meer dan 35 graden. Het zou kunnen dat er tot april nauwelijks een druppel regen valt, waardoor het erg stoffig wordt en alles om ons heen langzaam bruin wordt. Ondanks het feit dat we daardoor niet het gevoel hebben dat het gauw kerstfeest wordt, hebben we ons huis al wel versierd en staat er ook een echte nep-kerstboom in onze kamer.

We zijn op dit moment nog steeds fulltime bezig met het leren van de lokale taal. Begin volgend jaar gaan we langzaam het aantal uur taalles reduceren, zodat we meer tijd hebben voor ons werk hier. Kate is van plan om in februari een Australische collega te helpen die READ For Life heeft opgestart (officieel een Engelse NGO). Beiden gaan ze leerkrachten van de onderbouw een training geven, zodat het niveau hopelijk iets verbeterd. De training duurt 2 jaar en wordt ieder weekend gegeven. Kate zal iedere zaterdagmiddag, samen met een Oegandese trainer, de training geven. Gertjan zal helpen met een economisch ontwikkelingsproject met Hope Alive! verzorgers (zie "spaargroep" hieronder).

We raken steeds meer gewend aan het leven hier, maar het blijft soms moeilijk. Buiten de stad worden we overal aangestaard en vaak

nageroepen en ook worden we regelmatig door de politie aangehouden en vals beschuldigd van te hard rijden of verkeerd inhalen in de hoop dat we ze omkopen. Ook zijn bepaalde levensmiddelen maar zo nu en dan te vinden op de markt of in de supermarkt en dat maakt het lastig om maaltijden te bereiden. Op deze momenten proberen we eraan te denken dat God ons geroepen heeft om hier te werken en dat Hij ons alles zal geven wat we nodig hebben om hier te leven.



Flikweert familie update

Benjamin is nu inmiddels 18 maanden oud! Hij rent nu het hele huis door en geniet ervan om buiten in z'n zandbak te spelen en te schommelen. Hij zegt inmiddels ook z'n eerste woordjes: mama, papa en bye bye ("tot ziens"). Ook kent hij al heel wat dierengeluiden. Daarnaast houdt hij ook veel van zwemmen. Met de komende hitte zullen we regelmatig naar het zwembad in de buurt gaan. Na kerst komen Gertjan's ouders weer op bezoek en daar kijken we allemaal naar uit!



Iedere week hebben we nog steeds een aantal uur taallessen en we zien vooruitgang. [Klik op deze link om een video te zien van een les van Gertjan.](#)



Hope Alive! heeft vorige maand verkiezingen gehouden om te zien wie de nieuwe studenten leiders zouden worden. Gertjan heeft na de verkiezingen mogen bidden voor de net gekozen studenten. We hopen dat ze een goed voorbeeld zullen zijn voor hun medestudenten.



Iedere woensdagmorgen is het "play-day." Om de beurt wordt het bij verschillende collega's in de tuin gehouden, zodat Ben kan spelen met zijn vriendjes en vriendinnetjes. Op deze foto was het bij ons thuis bij de nieuwe zandbak.



Spaargroep

In november heeft Gertjan een gesprek gehad met 20 vrouwen van een spaargroep (allemaal verzorgers van Hope Alive! kinderen). Naast de spaargroep kregen de vrouwen ook training naar keuze. Ze konden kiezen uit naaien, breien, bakken/koken en ontwerp. De groep was begin dit jaar opgestart door een andere



Kerst Project

Hope Alive! sponsort ongeveer 300 kinderen, waarvan 140 in Gulu. De plaats waar wij nu ook wonen. Alle kinderen hebben sponsors in de VS die betalen voor het schoolgeld; de benodigde spullen voor school en ook voor de Saturday

organisatie, maar drie maanden geleden stopte de organisatie in Gulu er onverwachts mee en namen ze alle spullen mee naar Kampala (de oven, naaimachines en alle materialen).

De vrouwen zijn zelf doorgegaan met de spaargroep. Iedere week brengen ze 5.000 UGX mee (iets meer dan €1,25). Aan het eind van het jaar krijgen ze al het gespaarde geld terug en zijn ze van plan om of een koe of een geit te kopen of producten in te slaan die ze volgend jaar weer voor winst willen verkopen.

In januari beginnen ze weer met een nieuwe spaargroep en we hebben besproken hoe wij ze kunnen helpen door ook de training weer op te starten. De stichting Hope voor Afrika zal de training sponsoren en ze daarnaast een lening geven voor de spullen. Zodra de training is afgerond en ze een eigen bedrijfje opstarten kunnen ze de lening afbetalen, zodat al het materiaal van hen wordt.

Acholi

Hieronder nog een aantal Acholi zinnen en woorden:

Vrolijk Kerstfeest = Cam Karama maber

Tot ziens = Wanen lacen
(wanén laatsjen)

Het droge seizoen = Oroo

Het regenseizoen = Cwiri

clubs. Veel sponsors sturen regelmatig een brief of geven hun sponsorkind een verjaardags- of kerstcadeau. Dit is echter geheel vrijblijvend, dus er zijn ook sponsors die nooit iets van zich laten horen. Dat is geen probleem, maar het is wel zielig voor de sponsorkinderen als iedere maand de lijst van namen van kinderen die iets hebben gekregen, wordt voorgelezen.

We hebben uitgezocht dat 60 kinderen de afgelopen drie jaar geen brief of cadeau hebben gekregen. We denken dat het een leuke verrassing voor hen zal zijn om deze keer een cadeau te krijgen.



Voor €9 kunnen de kinderen een mooi cadeau kopen en ook iets kleins voor hun familieleden. Als u/jij een kerstcadeau aan één of meerdere kinderen wilt geven dan kun je het geld overmaken naar **NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika**. Schrijf "Hope Alive! kerstcadeau" in de beschrijving, zodat we het geld direct naar Oeganda kunnen overmaken. Heel hartelijk bedankt!



Nog vragen???

Heb je nog vragen over ons leven hier in Oeganda of ons toekomstige werk, stuur ons de vraag op. De beste vragen zullen we in de volgende nieuwsbrief beantwoorden.

Sponsoring Update
2017 - 97%



97%

Gebedspunten

- We willen God danken voor een goede conferentie in Zuid-Afrika met collega's uit heel Afrika. Na de conferentie hebben we ook nog een week kunnen doorbrengen bij Ali en Marcus, Kate's nicht en haar man, die we sinds ons bruiloft niet meer hadden gezien!
- We vragen gebed voor volharding tijdens het leren van de taal. Het is soms frustrerend, maar we zien vooruitgang en bidden dat we de taal steeds beter onder de knie zullen krijgen.
- We vragen ook gebed voor het verschillende werk waar we volgend jaar mee gaan beginnen. We bidden dat God het zal zegenen, zodat we een goede impact kunnen maken op iedereen die erbij betrokken zal zijn.

Alvast gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar toegewenst vanuit Oeganda,

Gertjan en Kate Flikweert