

De eerste maanden in Oeganda!



Onze eerste officiële nieuwsbrief vanuit ons nieuwe huis in Oeganda! We zijn nu iets langer dan twee maanden in Oeganda en er is heel wat gebeurd sinds onze aankomst. Op Facebook hebben we zo nu en dan updates geplaatst. Hieronder een korte samenvatting van alle gebeurtenissen:

Op 6 februari kwamen we aan op het vliegveld van Entebbe waarna we de eerste twee weken hebben doorgebracht in het gasthuis van WorldVenture. Gedurende de afspraken die we hadden met onze fieldleader en met een welkomstcomité raakten we langzaam gewend aan het tijdverschil van 8 uur. We zijn toen ook begonnen met het proces om onze werkvergunningen te verkrijgen en hebben onszelf een beetje wegwijs gemaakt in Kampala. We hebben heel wat spullen voor ons huis kunnen kopen en alhoewel we niet zo heel vaak in Kampala zullen zijn, is het wel handig om te weten waar de winkels en goede restaurants zijn als we in de toekomst weer in Kampala zijn.

Na twee weken zijn we voor een aantal dagen naar Gulu gegaan om op zoek te gaan naar een geschikt huis. We hadden uiteindelijk drie goede opties en het was niet makkelijk om te kiezen, maar we zijn achteraf gezien erg blij met het huis dat we nu hebben!

Nadat we terug waren gegaan naar Kampala om de verhuishwagen in te laden en wat meer administratieve zaken te regelen, zijn we op 6 maart naar Gulu verhuisd. De weken erna hebben we alles uitgepakt, zijn we begonnen om het huis op te knappen en hebben we Gulu kunnen verkennen. Eind

maart moesten we weer terug naar Kampala om de werkvergunningen op te halen en Oegandese rijbewijzen aan te vragen. Nu zijn we inmiddels weer thuis en als alles goed gaat wordt deze week de watertoren afgemaakt en de accu's geïnstalleerd, zodat we vanaf nu meer betrouwbaar stroom en water hebben.

Hoe gaat het met ons?

Op bepaalde momenten, bijvoorbeeld de dagen dat we geen stroom of water uit de kraan hadden, was het niet makkelijk, maar over het algemeen was de overgangperiode een stuk soepeler dan we hadden verwacht. Alle dingen die we in Kampala moesten regelen gingen vrij snel en alhoewel sommige projecten voor het huis lang duren is alles tot nu toe goed gegaan. De warmte, de cultuurverschillen en het feit dat Benjamin nog niet echt goed slaapt 's nachts, zorgen voor vermoeidheid. Echter we zijn erg blij dat we hier nu een huis hebben, na een lange voorbereidingsperiode van meer dan twee jaar!



Met z'n allen voor ons nieuwe huis!



We hebben al wat groente en kruiden in onze tuin geplant, want sommige dingen zijn hier moeilijk te krijgen. Robert, onze tuinman en bewaker, helpt ons een handje met onze tuin!



Het gaat erg goed met Benjamin! Voortdurend in beweging en over het algemeen een heel vrolijke jongen!



Overal zie je interessante beestjes! De baviaan sprong op onze auto en lifte gezellig mee voor een paar minuten voordat hij op een auto sprong die de andere richting opging! :)



Onze watertank wordt uit de truck getild voordat deze met de hand omhoog wordt getakeld op onze watertoren. Met de tank hebben we nu waarschijnlijk het hele jaar water en ook voldoende druk, zodat we in ons huis kunnen douchen.



Lumi meets Hope Alive!

We zijn van plan om samen te gaan werken met Hope Alive!, het project met sponsorkinderen, en ook met Lumi, het bedrijfje voor zonnepanelen. Afgelopen maand hebben beide organisaties samengewerkt om de families van de Hope Alive! kinderen een lamp met een zonnepaneel te geven, zodat ze 's avonds licht hebben en geen kerosine hoeven te verbranden.



Gertjan was erbij toen de lampen tijdens een Saturday Club uitgereikt werden. David, een voormalige Hope Alive! student en nu een medewerker van Lumi, heeft aan al de kinderen en verzorgers uitgelegd hoe je het zonnepaneel aan het dak van je hut vastmaakt, hoe de batterij



De Komende Maanden ...

We zijn van plan om voor een langere periode hier in het Noorden van Oeganda te wonen en te werken daarom heeft WorldVenture ons aangeraden de lokale taal te leren. Dit helpt ons om te kunnen communiceren met kinderen en ouderen die geen Engels spreken en zo in de toekomst ons werk effectiever te kunnen doen.

De komende maanden zullen we beginnen met het leren van Acholi. Er zijn hier geen talenscholen of cursussen en daarom gebruiken we een methode die ontwikkeld is in de VS, waarbij we zelf bepalen wat we leren en zelf het tempo aangeven. Een mentor van Hope Alive! gaat ons waarschijnlijk hierbij helpen. Iedere week tijdens de Saturday Club oefenen we wat we geleerd hebben met de Hope Alive! kinderen.

oplaadt en hoe je de batterij kunt gebruiken om je telefoon op te laden en je hut te verlichten. Op de foto geeft hij een demonstratie met de hulp van één van de mentoren.

Klik op deze link om [een video](#) te bekijken van David's uitleg. He spreekt in Acholi, de taal die wij binnenkort zullen gaan leren.

Lumi heeft sinds kort het bedrijfsplan iets aangepast. Thomas Bell, de oprichter heeft niet de benodigde kapitaal in de VS om Lumi op grote schaal uit te breiden en dus is er gekozen om met franchises te gaan werken. Verschillende werknemers van Lumi zijn nu zelfstandig een klein Lumi winkeltje begonnen. Lumi geeft hen nu advies hoe ze een gezond bedrijf kunnen runnen.

Gebedspunten

- We vragen gebed voor meer regen! Dit is het einde van de jaarlijkse droge periode in Gulu en er is op dit moment erg weinig water. Veel mensen moeten nu erg lang in de rij staan of erg ver lopen om water te krijgen. Ook voor de landbouw is het belangrijk dat het weer regelmatig gaat regenen.



Ons adres!

We hebben deze week een P.O. Box gekregen en kunnen nu dus post en pakketjes ontvangen!

Ons adres is:

Gertjan en Kate Flikweert
PO Box 555
Gulu, Uganda, East Africa

Tips om een pakketje te sturen:

1. Stop geen dure artikelen of geld in een pakketje. Het is mogelijk dat post nooit aankomt, dus houdt daar rekening mee.

2. Haal alle verpakking af van de spullen in het pakketje. Alles wat nog in de verpakking zit kan makkelijk worden verkocht en er is dus een grotere kans dat het ergens onderweg verdwijnt.

3. Laat het ons even weten als er iets onderweg is, zodat we regelmatig bij het postkantoor langs kunnen gaan om te kijken of het er is. En zoals we al zeiden, soms komt de post nooit ter plekke en we willen niet ondankbaar lijken als we nooit een bedankje sturen.

- We zijn dankbaar dat een watertank en accu's zijn geïnstalleerd, zodat we stroom en water hebben in ons huis!
- We zijn ook dankbaar voor de groep collega's en andere zendingen die hier in Gulu wonen, die ons een warm welkom hebben gegeven en ons hebben geholpen hebben in deze overgangperiode.

*Sponsoring Update
april 2017 - 97%*

