

Een update vanuit Oeganda!



Dit jaar zijn we van plan onze nieuwsbrief iets aan te passen. Hoe langer we hier in Oeganda wonen en meer werk te doen hebben, des te meer er te vertellen is. In plaats van een lange nieuwsbrief 1x per kwartaal zullen we nu zes kortere nieuwsbrieven schrijven om iedereen op de hoogte te houden.

De afgelopen maanden zijn we allebei begonnen met het werk in verschillende projecten en we zijn erg enthousiast om samen met onze collega's ons steentje te kunnen bijdragen in Gulu en omstreken. We zijn op dit moment nog allebei bezig met het leren van de lokale taal omdat we nog niet vloeiend kunnen spreken. We maken echter goede vorderingen. Het totaal aantal studie-uren per week is nu verminderd, zodat we meer tijd hebben voor de verschillende projecten. In deze nieuwsbrief geven we een update over wat Kate nu doet.





## Kerstcadeaus

Als project hebben we eind vorig jaar geld ingezameld om kerstcadeaus te kunnen geven aan Hope Alive! studenten die de afgelopen jaren geen cadeaus hebben ontvangen van hun sponsor. De cadeaus zijn eind januari uitgedeeld. Een beetje laat, maar dat mocht de pret niet drukken! In totaal hebben 68 kinderen een cadeau gekregen.

Alle kinderen van de lagere school hebben we naar de grote markt in Gulu gebracht en dat was op zichzelf al een heel avontuur voor hen, aangezien de meeste kinderen daar nog nooit waren geweest. Gertjan heeft de hele zaterdag 6-8 kinderen per keer heen en weer gereden naar de markt, waar Hope Alive! mentoren de kinderen opwachten en ze op de markt hielpen om een cadeau voor zichzelf en voor hun familie te kopen (zie bovenste twee foto's). Bijna allemaal kozen ze voor een rugtas. Ook nieuwe sokken, suiker en zeep waren erg populair.

De oudere studenten kregen hun geld en konden zelf gaan winkelen. Ook zij hebben vooral ruggassen gekocht, maar ook nieuwe kleren en nieuwe schoenen (zie onderste foto).

Iedereen die aan dit project heeft bijgedragen nogmaals hartelijk bedankt!



### Nursery Teachers Training College

In februari is Kate begonnen met lesgeven aan het Nursery Teacher Training College. In Uganda heten de peuter- en kleuterschooljaren “nursery school.” Jody Unterheinner, een Australische collega, heeft de afgelopen vijf jaar in meer dan 75 scholen in de omgeving van Gulu gewerkt. De focus lag op het trainen van leerkrachten in het geven van lezen en schrijven in de groepen 3, 4 en 5. Na een grondige evaluatie kwam ze erachter dat bijna alle kinderen met een achterstand in groep 3 komen en het moeilijk is om ze vanaf het instroommoment de achterstand in te laten halen. Voor de beste lange-termijn resultaten op het gebied van onderwijs is het heel belangrijk dat de kinderen al vanaf het begin goed onderwijs krijgen en daarom heeft Jody besloten om peuter- en kleuter leerkrachten te gaan trainen.

Samen met Kate, twee Amerikaanse collega's en twee Oegandese collega's zijn ze in februari begonnen met een tweejarig weekend



### De Studenten

Zestien studenten hebben zich aangemeld voor de school. Eén van de studenten is een Hope Alive! studente. Erg leuk om te zien hoe onze verschillende projecten samenkomen. De meeste studenten zijn net afgestudeerd van de middelbare school en konden vanwege hun lage eindexamenresultaten niet aan een andere studie beginnen. Jammer genoeg is leerkracht worden niet populair en als laatste optie besluiten veel studenten om dan maar een leerkrachtenopleiding te doen.

Het onderwijs dat de studenten hebben gevolgd bestaat vooral uit: uit het hoofd leren van informatie en niet zozeer om kritisch te leren nadenken. Ook werden ze geslagen en publiekelijk te kijk gezet als ze een verkeerd antwoord gaven of een onvoldoende hadden gehaald. Het eerste doel van de school is om ze te leren dat je ook op een andere manier kan lesgeven en dat de studenten niet hoeven te herhalen wat ze zelf hebben ervaren. Na slechts enkele weken is het mooi om te zien hoe de studenten

programma. Na twee jaar ontvangen de studenten een diploma waarmee ze in de onderbouw kunnen lesgeven. Voor Kate is het een geweldige ervaring om meer te leren over het huidige onderwijs in het Noorden van Oeganda en om een groep jonge studenten te leren kennen en haar passie voor onderwijs wekelijks kan inzetten (iedere zaterdagmiddag geeft ze les).

## Acholi

Hieronder nog een aantal Acholi zinnen en woorden:

Er is veel modder op de weg  
(want het regenseizoen is weer  
begonnen) = Dawa tye madwong  
i dye yoo

Ben is growing fast = Ben tye ka  
dongo oyt

discussiëren over verschillende onderwerpen, vragen durven stellen en enthousiast met het lesmateriaal te werk gaan. We hopen dat deze nieuwe lichtung leerkrachten een goede invloed heeft op de toekomst van het onderwijs in het Noorden van Oeganda.

### Gebedspunten

- We willen God danken dat alle voorbereidingen voor de colleges goed zijn verlopen en dat Kate nu de groep van 16 studenten kan voorbereiden op het geven van goed onderwijs aan de volgende generatie Oegandezen.
- We vragen gebed voor de voortgang van het leren van de taal.
- We zijn God dankbaar dat de korte vakantie ons nieuwe energie heeft gegeven voor het werk van de komende maanden!



## Flikweert familie update

Wij maken het als familie goed! Afgelopen kerst zijn Gertjan's ouders op bezoek geweest en ook Gertjan's nicht met haar man zijn in februari langs gekomen. Het is erg leuk om bezoek te krijgen en aan hen te laten zien hoe het leven er hieraan toe gaat. Als u of jij altijd al een keer naar Afrika zou willen reizen dan zijn jullie van harte welkom! :)

Ook met Ben gaat het goed! Hij groeit hard en zegt al aardig wat woorden. Het is niet altijd precies duidelijk wat hij zegt, maar het is heel wat makkelijker om erachter te komen wat hij wil vergeleken met een aantal maanden geleden.

Begin maart hebben we een korte vakantie gehad in Sipi Falls, een bergachtig gebied in het oosten van Oeganda. Het was heerlijk om wandelingen te maken en te genieten van koelere temperaturen. Ben genoot met volle teugen van de wandelingen en hielp ons om watervallen te vinden. Ook speelde hij graag bij de rivier naast ons huisje.

---

Hartelijke groeten vanuit Oeganda,

Gertjan en Kate Flikweert